

Marres, Huis voor Hedendaagse Cultuur Art • Garden • Kitchen

Kom binnen bij Marres en laat je verwonderen door eigentijdse kunst, onze levendige stadstuin en het Marres Kitchen restaurant. Beleef wat er schuilgaat achter de monumentale gevel in het historische centrum van Maastricht. Met een uitgebreid programma verkent Marres de fysieke en zintuiglijke beleving van hedendaagse cultuur.



Programma

Met tentoonstellingen die zich uitstrekken over het gehele huis, onderscheidt Marres zich van andere kunstcentra. Deze totaalinstallaties nemen kamers, gangen en trappenhuis over en verbinden muren, vloeren en plafonds met elkaar. Ze dompelen bezoekers onder in een landschap van verschuivende perspectieven, onbekende wandelroutes en prikkelen hun zintuiglijke beleving.

Marres biedt gedurende het jaar verschillende interactieve activiteiten waaraan je als bezoeker kan deelnemen. Zoals de workshopserie op het snijvlak van kunst en wetenschap onder de noemer **Training the Senses** en een **participatie- en educatieprogramma** dat zich richt op groepen van basisschoolleerlingen tot ouderen. Met het talentontwikkelingsprogramma **Currents** biedt Marres jonge makers een platform voor professionalisering. Ook geeft Marres unieke **publicaties** uit en ontwikkelt met kunstenaars **wandelingen** in de stad en regio.

Daarnaast zet Marres regelmatig zijn huis en tuin open voor jonge makers, zoals bij het performance festival **ROOMS**, Marres biedt ook onderdak aan het **FASHIONCLASH Festival** en neemt deel aan evenementen zoals Festival Maas! en Museumnacht Maastricht.

De geschiedenis van Marres

Het huis van Marres is een rijksmonument en kent een rijke geschiedenis. In 1680 werd het pand met riante tuin gebouwd in opdracht van Henricus Thisius van Ingenop, de toenmalige burgemeester van Maastricht. De naam 'Marres' is ontleend aan de brouwersfamilie die het huis drie generaties lang bewoonde. Met de oprichting van Marres in 1998, werd zowel het huis als de tuin openbaar toegankelijk gemaakt.

Marres Kitchen

Ontsnappen aan de stadse drukte doe je in de stadstuin. Met circa duizend vierkante meter is dit de grootste openbare stadstuin van Maastricht. Hier vind je ook het bruisende restaurant Marres Kitchen, waar je overdag en 's avonds kan genieten van heerlijke gerechten met een Mediterraanse touch in een informele sfeer. Proef de kookkunsten van chef Farid Zaman, geserveerd met de ontwapenende hartelijkheid en internationale allure die Marres kenmerkt.

marres.org/kitchen



Pers

Voor persverzoeken, beeldmateriaal en interviewaanvragen kun je contact opnemen met Julie Cordewener: julie.cordewener@marres.org.

[Klik hier](#) voor persmateriaal van de tentoonstelling Goodbye to Love.

Marres, Huis voor Hedendaagse Cultuur

Capucijnenstraat 98
6211RT Maastricht
www.marres.org

dinsdag t/m zondag
12:00 – 17:00